



**Van  
Klaus  
Boonstra**  
Voorzitter

Onze stichting beleeft een bijzondere periode. De afgelopen jaren waren we bezig met de toekomst, en de manier hoe wij in de regio blijvend kunnen bijdragen aan een goed en waardevol levenseinde. Dat kreeg heel concreet vorm door de realisatie van de verbouwing van het hospice. Er werden twee kamers bijgebouwd, en de bestaande kamers werden vergroot. Dit alles met als doel zo weinig mogelijk NEE te hoeven zeggen bij aanvragen. In de afgelopen jaren hadden we moeten constateren dat we dat steeds vaker moesten doen. Maar ook merkten we dat de vraag om als familie veel aanwezig te kunnen zijn, ook toeneemt. Door meer kamers en meer ruimte zijn we nu beter voorbereid en kunnen we beter tegemoetkomen aan vragen. Nu al, en in de komende jaren.

Tegelijkertijd werd het hele proces een bijzondere ervaring van mienskip. Van alle kanten werden we geholpen: door sponsoren, fondsen, leveranciers, door zorgorganisaties, door de gemeente, door groepen die spontaan hun hulp kwamen aanbieden. Een geweldige ervaring die benadrukt dat, als het er echt op aankomt, we er in Súdwest Fryslân voor elkaar zijn. De officiële opening van ons vernieuwde hospice was dan ook een bijeenkomst van herkenning en verbinding. We zijn ontzettend blij dat we dit met elkaar en met uw steun hebben kunnen realiseren.

**BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE**



## 1<sup>e</sup> kwartaal 2026 in cijfers

Opnames 23  
Overleden 24  
Thuisinzet 0



”

## Nieuw in het bestuur...

Ik ben Roel Smit, 68 jaren jong, gepensioneerd IC-verpleegkundige en wonend in Sneek met mijn vrouw. Wij hebben een zoon, schoondochter en kleinzoon, en een dochter en schoonzoon.

Vanaf 1 maart ben ik secretaris geworden van het bestuur. Hiermee volg ik Tineke Agema op.

Dankzij de overdracht van Tineke en zeker nog wat hulp en advies zo links en rechts, zal ik proberen thuis te raken in de speciale wereld van een hospice. Ik heb een zorghart denk ik, gevormd door 37 jaar Antonius ZH, en dat zorghart klopt zeker ook voor de zorg voor de medemens in de palliatieve fase van het ziek-zijn. Bij het overlijden van mijn oudere zus heb ik ervaren hoe mooi, goed en belangrijk een hospice is.

De Kime heeft een goede naam en dat komt ongetwijfeld doordat een grote groep mensen heel goed samenwerkt, ieder met hun eigen inbreng. Graag word ik hier onderdeel van en ik hoop op mooie en goede jaren in de Kime. Hopelijk snel tot ziens!



“dat komt ongetwijfeld doordat een grote groep mensen heel goed samenwerkt”

## Het visitekaartje

De tuin, het eerste visitekaartje van het hospice. Zo zien wij het. En wie zijn wij? Ik stel u even voor aan het tuinteam: Catrien Luit, Jan van Dalfsen en ondergetekende Ger Ottenhoff.



U heeft het allemaal kunnen zien, we hebben, met heel veel hulp, na de verbouwing de tuin een totale make over kunnen en moeten geven. Veel genoemd zijn de plantanen die verplaatst zijn en die deze verhuizing gelukkig allemaal hebben overleefd.

Maar de tuin voor de appartementen is echt op de schop gegaan. De hele border is naar achteren gegaan en we hebben een wandelpad aangelegd. Oud nieuws zult u zeggen. Maar dit alles is gerealiseerd nog net voor de winterperiode en daar waar u binnen al "helemaal" op orde bent en in de nieuwe situatie met veel plezier aan het werk bent, begint voor ons een hele spannende periode. Zullen de planten aanslaan, gaat het gras echt mooi opkomen en krijgen we een mooie groene deken om het gebouw. Afgelopen zaterdag zijn de liguster plantjes gepoot in de plantenbakken en tussen de appartementen. Ook is de afgelopen week een deel van het gras ingezaaid voor een

wilde bloemen explosie. Er zijn vogel-en vlinderhuisjes ophangen. We zijn net als u natuurlijk heel benieuwd of we over een paar maanden in een groene oase rondlopen. Maar goed, nu we uit de winter komen is er enorm veel werk te verrichten en wij doen als tuingroep er alles aan om ons visitekaartje er piekfijn uit te laten zien. Over een paar weken verwelkomen we de grasrobot die we dankzij donaties hebben kunnen aanschaffen.

Ik wil hier heel speciale dank uitspreken aan Mient Rap. Deze man heeft in de diaconie van de omliggende dorpen een oproep gedaan om geld te doneren voor de tuin van het hospice. En daar is het niet bij gebleven. Hij organiseerde meerdere keren tientallen mensen om te helpen 40 m3 grond te verzetten. Daarnaast graszoden, potgrond, liguster boompjes, ik noem maar even een paar van de zaken die hij voor het hospice kocht, en niet in de laatste plaats heeft hij zelf ook nog een groot aantal uren met mij in de tuin gewerkt. Zijn werk zit er nu op, maar zonder hem was de tuin niet half zo mooi geworden. Ik wens hem dan ook weer veel succes bij het realiseren van zijn volgende goede doel, want de man blijft zich inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken.



En wij? Wij gaan al die hulp en giften zo goed mogelijk verzorgen en onderhouden in een tuin die we ook een beetje als ONZE tuin zien. En u nodigen we uit om een keer in de tuin een rondje te lopen en midden in een woonwijk van de rust de vogels en de planten te genieten.

# Terugblik op een bewogen periode



De afgelopen maanden zijn voorbijgevlogen. Toen de vorige nieuwsbrief verstuurd werd, verbleven we nog in het dr. Wumkeshûs aan de Oppenhuizerdwarstraat. Dit was een periode van improviseren, aanpassen, hollen en stilstaan. De gasten en hun naasten die wij op deze tijdelijke plek, toch mochten ontvangen hebben het verblijf als heel warm en goed ervaren.

Desondanks was het een verademing dat we eind juli 2025 terug konden verhuizen naar de Kime aan de Westhemstraat, 'it Hûs'. Er verhuisde 1 gast mee en al snel konden we meer gasten



'Waken is niet wachten tot iemand gaat, maar blijven zolang iemand er nog is'

opnemen en een mooie kamer bieden in de vernieuwde Kime. Ook waren er de nodige opstartproblemen, want een verbouwing in zo'n korte tijd realiseren geeft nog wel wat naweën. Nu we zo'n 9 maanden verder zijn, kunnen we voorzichtig stellen dat de rust en het ritme teruggevonden zijn en dat alles voor zover mogelijk naar behoren werkt.

In september hebben we genoten van de bijzondere opening en het 25 jarig bestaan van de Kime. Een dag met een lach en een traan en bovenal een dag om trots te kunnen zijn. Het Open Huis de dag erna werd heel goed bezocht en we mochten vele complimenten in ontvangst nemen. Hoe mooi is het om na een intensieve periode 'het huis' te kunnen laten zien aan mensen.

In december werd er ook teruggeblikt op het bijzondere jaar, tijdens de eindejaarsbijeenkomst.

Maar nog belangrijker: onze jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

In januari 2026 werden we nog even getraakteerd op winterse weersomstandigheden, wat zorgde voor de nodige problemen en vroeg om flexibiliteit van de vrijwilligers en de thuiszorg. Wat de weersomstandigheden ook mogen zijn, de warmte van de zorg en aandacht is in de Kime altijd voelbaar.

We hebben al veel gasten mogen opvangen dit jaar en daarom kunnen we nu wel stellen dat de uitbreiding een hele belangrijke en goede zet geweest is.

En ja het was veel, maar tevreden gasten en hun naasten... daar brandt ons vuurtje voor, want daar doen we het als team uiteindelijk allemaal voor.

De coördinatoren van de Kime

## Colofon:

Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland/Hospice De Kime  
Westhemstraat 46 8608 BG Sneek

Telefoon: 05150-430604

E-mail: [info@vptz-zwf.nl](mailto:info@vptz-zwf.nl) Website: [www.vptz-zwf.nl](http://www.vptz-zwf.nl)

IBAN banknummer: NL22INGB0668354747

Redactie: Cecile Wolke, Willy Hoekstra, Lian van der Valk  
Sneek, april 2026

